

HOSEA

Kern

Hosea is een van de twaalf kleine profeten. Hij profeteert vlak voor de ballingschap in Israel. Hosea krijgt de opdracht om tegenover de ontrouw van de bruid Israel steeds opnieuw Gods trouw te verkondigen. Heel beeldend: door middel van het huwelijk dat hij met een overspelige vrouw moet aangaan.

Opbouw

Hosea is opgebouwd uit een historisch deel (1-3) en een profetisch deel (4-14).

Kerntekst

'Liefde wil ik, geen offers. God kennen is meer waard dan enig offer.' (6:6)

God wil gekend worden, waarbij kennen een intiem kennen is, gemeenschap van hart tot hart.

Dit kennen (Hebr.: jada) komt veel voor in Hosea, hoewel niet consequent vertaald (2:10,22, 4:1,6, 5:3,4,9, 6:3,3,6, 7:9,9, 8:2, 9:7, 11:3, 13:4,5, 14:10 (NBV)).

Uitgelicht

Overspel

Ook tijdens haar huwelijk met Hosea blijft Gomer overspelig:

Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. (1:3)

Gomer werd opnieuw zwanger en baarde (?) een dochter. (1:6)

Toen werd ze weer zwanger en baarde (?) een zoon. (1:8)

Hosea moet de dochter van Gomer Lo-Ruchama noemen (ruchama = baarmoeder = barmhartig = de vrouwelijke kant van God), want 'Ik zal me niet nog eens over het volk van Israel erbarmen'. (1:6)

Politiek overspel – Israel zoekt het bij Egypte en Assur i.p.v. bij Jahweh

Egypte roepen ze te hulp, bij Assur zoeken ze hun toevlucht. (7:11)

Israël is zijn maker vergeten: ze gaan terug naar Egypte! (8:13,14)

Efraïm zal terugkeren naar Egypte, onrein voedsel eten in Assur. Degenen die de ondergang ontlopen, vinden onderdak in Egypte. (9:3,6)

Met Assur sluiten ze een verbond, Egypte bieden ze olijfolie aan. (12:2)

Geestelijk overspel – loopt uit tempelprostitutie (satan aapt hiermee de man-vrouw verhouding tussen God en zijn bruid na)

Mijn volk raadpleegt een stuk hout, uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht en keren zich af van hun God. [...] Vandaar dat jullie dochters overspel plegen en jullie schoondochters ontrouw zijn! Maar jullie dochters zal ik hun overspel niet aanrekenen, jullie schoondochters zal ik niet straffen voor hun ontrouw, want zelf gaan jullie met hoeren mee en brengen offers in gezelschap van tempelhoeren. Zo komt een volk zonder verstand ten val. (4:12-14)

Concrete zonden – omdat God niet meer wordt gekend

Luister naar de woorden van de HEER, Israeliëten! De HEER voert een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde, en met God zijn ze niet meer vertrouwd. Het is een en al meened en bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel; het ene bloedbad volgt op het andere. Daarom is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners, mét de dieren van het veld en alles wat vliegt; zelfs de vissen in zee sterven uit. (4:1-3)

Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. (4:6)

De priesters zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, voor het doorgeven van kennis (Deut. 33), maar ze schieten daarin te kort. In Hosea staan meer teksten die gericht zijn tegen de priesters.

Bekering en genezing

Israël zegt op een gegeven moment wel 'Laten we terug gaan naar de HEER! Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen'. (6:1) Maar dat zeggen ze te makkelijk. Genezing moet van God uitgaan: 'Zodra Ik mijn volk genees' (7:1) en 'Ik genees hen van hun afkerigheid' (14:5).

God is boos vanwege het overspel:

- Daarom zal Ik haar de weg versperren, haar insluiten, zodat ze niet meer op pad kan gaan. (2:8)
- Daarom zal Ik mijn koren en mijn wijn terugnemen. Ik zal haar de kleren van het lijf rukken in het bijzijn van haar minnaars, en niemand die haar uit mijn greep kan redden. (2:11,12)

Maar omdat Hij heilig is, kán Hij niet boos blijven:

- Daarom zal Ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken' (2:16)

In de woestijn is God met Israël begonnen, heeft Hij haar zijn trouwboekje gegeven.

In de woestijn begint God opnieuw met haar. Daar kan zij niet worden afgeleid, zoals dat wel het geval is in Egypte. In de woestijn kan zij hem opnieuw leren vertrouwen.

Daar zegt God: 'Over Lo-Ruchama zal Ik mij erbarmen'. (1:25)

Het is niet: God is heilig en toch barmhartig. Het is: God is heilig en dús barmhartig.

Gods trouw is zo groot dat als de relatie man-vrouw niet lukt, Hij terugvalt op de relatie vader-kind. (Ez. 16) Want 'Zal onze ontrouw zijn trouw ooit teniet doen? Natuurlijk niet!', zegt Paulus. (Rom. 3)

Opgemerkt

Hosea komt vlak na Amos. Amos is een boeteprofeet. Hosea meer een genadeprofeet. Ditzelfde zien we bij Elia (boete) en Eliza (genade) en bij Johannes de Doper (boete) en Jezus (genade).

Profeten krijgen vaker van God de opdracht om zijn boodschap door middel van hun relatie uit te beelden. Jeremia mag niet trouwen. Ezechiël mag na het overlijden van zijn vrouw niet rouwen. En Hosea moet dus met een overspelige vrouw trouwen.

Zoals meer in de bijbel voorkomt, zien we bij Hosea dat wanneer de priesters het laten afweten, de dienst door de profeet wordt overgenomen. Zie bijv. 1 Sam.: na de priesters Hofni en Pinehas komt de profeet Samuel.

Ook voor de geboorte van Jezus wordt duidelijk dat het klaar is met de priesterdienst: Zacharias kan niet meer spreken, kan het volk niet meer zegenen. Johannes, de profeet, komt er aan. (Luc. 1)

Aan het einde van Lucas zien we dat Jezus de priesterdienst heeft overgenomen. Hij gaat al zegend naar de hemel. (Luc. 24)

Priesters en profeten

Priesters staan tussen God en mensen in:
van mensen naar God

- De priester moet het offer naar het altaar brengen. (Lev. 1)
 - Zij zijn door David van de gewone taken vrijgesteld om lofliederen te zingen ((1 Kron. 25)
- van God naar mensen

- Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen (Num. 6)
- Laat hen uw voorschriften doorgeven aan Israël. (Deut. 33)

Profeten spreken namens God. Ze vertellen de mensen de waarheid, brengen hen Gods boodschap. Zijn boodschap van bekering en redding. Het gaat de profeten om het hart, niet om de offers.