

HAGGAÏ

Kern

Een deel van Juda is na de ballingschap in Babel teruggekeerd naar Jeruzalem, om de tempel te herbouwen. Dit wordt echter tegengewerkt en de Judeeërs beginnen daarom eerst hun eigen huizen weer op te bouwen. De bouw van de tempel ligt 15 jaar stil. In Haggai horen we de oproep om toch het huis van de Heer te herbouwen. Dat is wat Hij wil en daarop rust zijn zegen.

Opbouw

In hoofdstuk 1 klinkt het verwijt van God dat de tempel nog niet herbouwd is en de huizen van de mensen wel. God verbindt hieraan de economische malaise waarin het land zich bevindt.

In het tweede hoofdstuk belooft God vrede en voorspoed wanneer de mensen de bouw van Gods tempel oppakken. En moedigt God via de profeet Haggai, Zerubbabel de gouverneur, Jozua de hogepriester en het volk, aan om vol te houden: 'Houd vol! Werk door, Ik ben bij jullie'. (2:4)

Kerntekst

Het thema in het boek Haggai wordt mooi samengevat met de bekende woorden uit Mat. 6:33: 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden'.

Scharnierpunt

Het volk geeft gehoor aan de oproep van Haggai: 'Wie er van het volk nog over waren, **luisterden** naar de oproep die de HEER, hun God, had gedaan; ze **luisterden** naar de woorden van de profeet Haggai, die door de HEER, hun God, gezonden was. En het volk werd vervuld van eerbied voor de HEER.' (1:12) Ze beginnen weer aan de tempel te bouwen.

Lijnen

Abraham

Het volk heeft in het land van de ballingschap, in Babel, een nieuw leven opgebouwd. Een klein deel van het volk heeft ervoor gekozen om weer opnieuw te beginnen, door terug te verhuizen naar Jeruzalem. Zij hebben dezelfde reis gemaakt als eerder Abraham deed, van Ur (vlakbij Babylon) naar het beloofde land.

Zerubbabel

Zerubbabel (=zaad van Babel) is de gouverneur van dit kleine restje Juda dat teruggekeerd is. In Mat. 1 komt hij echter wel voor in de geslachtslijn van Jezus. God kan van iets kleins, iets groots maken.

Uitgelicht

Teleurstelling en tegenstand

Als je voor God kiest, kan het tegenvallen en krijg je met tegenstand te maken. Overtuiging ('Dit is het!') en teleurstelling ('Is dit het nou?') lopen door elkaar. De verleiding is dan groot om weer aan ons eigen huisje te gaan bouwen.

'Toen begon het hele volk te juichen en te zingen voor de Heer. Want de bouw van de tempel van de Heer was begonnen. Veel oudere priesters, Levieten en leiders van de stammen begonnen hard te huilen toen ze de bouwers bezig zagen. Want zij hadden de oude tempel nog gezien. Veel anderen juichten en waren vrolijk. Er was geen verschil meer te horen tussen huilen en juichen, overal klonk geschreeuw.' (Ezra 3)

'Toen probeerden de mensen van de andere volken de Judeeërs bang te maken. Er werden zelfs raadgevers van de koning omgekocht. Die raadgevers moesten ervoor zorgen dat de bouw zou mislukken. Daarom durfden de Judeeërs niet meer verder te gaan met de bouw. Dat bleef zo totdat koning Cyrus opgevolgd werd door Darius.' (Ezra 4)

Ook Salomo besteedde meer aan zijn eigen paleis dan aan de tempel:

‘Salomo bouwde de tempel in zeven jaar... De tempel was precies zo geworden als Salomo bepaald had... Daarna bouwde Salomo een paleis voor zichzelf... Hij deed er dertien jaar over om het paleis helemaal af te maken.’ (1 Sam. 6-7)

Dit is tekenend voor Salomo’s leven. Eerst is hij vol van en voor God, later vermengt hij zijn dienst aan God met andere dingen en ander goden.

Bouwen aan zijn kerk

God vraagt ons om zijn tempel, zijn gemeente, te bouwen. Ook als wij denken dat het niet de juiste tijd daarvoor is (bijvoorbeeld omdat we vinden dat vroeger alles beter was). En ook al lijkt wat we doen, soms van zo weinig belang, en is het maar een kleine tempel waaraan we bouwen.

Haggai helpt de mensen om toch door te gaan. Hij helpt ze God te herontdekken. Hij geeft Gods beloften door. ‘Ik ben bij jullie’, zegt God een paar keer in Haggai.

God zal het kleine vermenigvuldigen: ‘Alle volken zullen schrikken. Ze zullen hierheen komen met al hun schatten. Dan zal ik mijn tempel vullen met hun rijkdom.’ (2:7) Dit is een goddelijk principe door heel de bijbel heen; als wij zwak zijn, toont Hij zijn kracht!

Droogte

Het boek Haggai laat zien dat droogte ook van God vandaan kan komen. Droogte kan een trigger van God zijn om Psalm 42 te zingen: ‘Mijn ziel dorst naar de Heer’. Hij wil niet dat we parttime geloven, of een kamertje in ons eigen huis voor Hem gesloten houden. Hij vraagt totale overgave. Het is daarom goed om bij droogte, in letterlijke of figuurlijke zin, jezelf af te vragen of het nog goed is tussen God en jou.

Jezus Koning

‘Zeg dit aan Zerubbabel, de gouverneur van Juda: Ik zal de hemel en de aarde doen beven, Ik zal alle koningstronen omverstoten en de macht van alle volken breken.’ (2:21-22) Want, de Koning komt eraan!

We mogen ons afvragen wat het voor ons betekent als Jezus Koning wordt.

Dat alles wat van mij is, van Hem is. Dat mijn leven niet van mezelf, maar van Hem is. Dat niet mijn huis, maar zijn tempel (het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid) prioriteit heeft. En dat dit ook voor mijn eigen bestwil is (en al het andere ontvang je bovendien).

Lied

Opwekking 613:

Heer, wees welkom met uw Geest en doorwaai nu heel het huis.

Kom en maak het tot een tempel waar U woont.

Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rein.

Laat het levend water stromen door ons heen.