

## GENESIS

### Kern

Genesis is het Griekse woord voor geboorte. Het Hebreeuwse woord is ToLeDoT (ToLeDoT is het voltooid deelwoord van JaLaD = verwekken, geboren doen worden).

Genesis gaat over het ontstaan van de hemel en de aarde, het ontstaan van de mensen en het ontstaan van het volk van God. In Genesis zien we dat God zijn bemoeienis met en zegen over de wereld (*adamah*=aardbodem) en de mens (*adam*=stof uit de aarde) concentreert.

### Opbouw

In Genesis komt tien keer ToLeDoT voor:

Gen.2:4v	wat er wordt uit hemel en aarde: de <i>adam</i> komt los van God, de <i>adamah</i> wordt vervloekt
Gen.5:1	wat er wordt uit Adam: <i>verwekken</i> en sterven
Gen.6-9	wat er wordt uit Noach: de <i>adamah</i> onder water, de <i>adam</i> weer met God verbonden
Gen.10	wat er wordt uit Noachs zonen: de volken, de <i>adam</i> bouwt een toren en wordt verstrooid
Gen.11	wat er wordt uit Sem: Terach, Góds volk
Gen.11:27v	wat er wordt uit Terach: Abram, met een zegen voor alle volken
Gen.25:12v	wat er wordt uit Abrahams zoon Ismaël: 12 volken
Gen.25:19v	wat er wordt uit Abrahams zoon Izaak: Jakob en Ezau
Gen.36	wat er wordt uit Ezau: Edomieten
Gen.37-50	wat er wordt uit Jakob: Jozef en zijn broers

Gen. 1 komt in bovenstaande lijst niet voor. In Gen. 1 wordt beschreven hoe de aarde leefbaar is gemaakt, het gaat in dit hoofdstuk over de *adamah*. In Gen. 2 wordt ingezoomd op de schepping van de mens.

### Kernteksten

Twee teksten die de geschiedenis van de mens en Gods bemoeienis daarmee samenvatten:

- 'Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.' (Gen. 3:15, NBG)  
Het zaad van de vrouw, een mens, moet de slang vernietigen.  
Waarom heeft God niet gelijk zelf de slang vernietigd? Hij vraagt de mens om op te staan en een keuze te maken, voor God of voor de slang. God heeft de mens wel moeten helpen met het vernietigen van de slang: door zelf mens te worden...
- 'Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.' (Gen.12: 2 en 3, NBG)  
God concentreert zijn zegen. Maar Abraham, het volk Israël, is uitgekozen om tot een zegen te zijn. De andere volken, de andere mensen zijn niet uitgesloten van die zegen, maar de zegen is zogezegd insluitend.

### Lijnen

We zien in de ToLeDoT's een versmalling. Het gaat van groot (de hemel en aarde) naar klein (de zonen van Jakob), als een liggende trechter – of halve zandloper.

In tijd beslaat Genesis het grootste deel van het Oude Testament. Wat daarna komt is een uitwerking van wat er uit Jakob is geworden.

Het zaad, het nageslacht, in de genoemde kernteksten is Jezus.

