

Op 18 september 2011 was de preek uit Handelingen 21. In de serie 'gaven van de Geest' betreft het hier de gave van de profetie (1 Kor.14).

We hebben gezongen: Psalmen voor Nu 8 en 57, Opwekking 281,501,710, Opwekking voor Kids 22, Gez.304

Wat zou het mooi zijn, als je af en toe en rechtstreekse aanwijzing uit de hemel zou krijgen. Een droom, een stem, een passend woord, via jezelf of via een ander. In Hand.2 zegt Petrus dat toch ook, dat oud en jong, man en vrouw, slaaf en slavin, zal dromen en profeteren?

In 1 Kor.14 zet Paulus de gave van profetie boven de gave van tongentaal. Profetie versta je tenminste, het is opbouwend, troostend, bemoedigend. En is dat niet het criterium bij elke gave: dat je de anderen ermee kunt opbouwen?

In Hand.21 ontmoeten we de Filippus uit Hand.6 en 8 (zie de Keek van 11-9). Zijn dochters zijn profetessen. Sowieso wordt Paulus hier omgeven door mensen die hem aanzeggen, gedreven door de heilige Geest, dat hij niet naar Jeruzalem kan gaan. Maar wat heeft de heilige Geest preciés laten zien: alleen maar dat Paulus geboeid zal worden. De toevoeging dat hij dus niet naar Jeruzalem moet gaan, is van de mensen zelf. Agabus laat dat dan ook achterwege in zijn profetie.

Paulus moet de weg naar Jeruzalem juist wel gaan. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn Meester, en het brengt hem bovendien in Rome, bij de keizer.



Hier blijkt, zoals bij alle gaven, dat de gave van profetie een tegenhanger nodig heeft – anders ontspoor je ermee.

In 1 Kor.12 had Paulus de gaven gerangschikt, als paartjes.

Naast de gave van profetie staat de gave van het onderscheiden van geesten: wat zegt Góds Geest en wat zegt jouw eigen geest? Ook elders zie je deze zelfde tegenhanger: 1 Kor.14:29 en 1 Thess.5:19-22.

De woorden van de profeten kunnen getoetst worden, met name aan het geschreven Woord van God – dat is het kader.

In de gemeente mogen we misschien wel iets attenter zijn op de aanwezigheid van deze gave. Streef ernaar, schrijft Paulus. Heb er niet spookachtige ideeën bij. Denk maar aan iemand als Corrie ten Boom. Zo'n eenvoudige vrouw. Maar zo dicht bij God. Ze hoorde Zijn stem, vaak door rake en passende Bijbelteksten, maar ook door concrete aanwijzingen.

Gesprekspunten (welke wil je graag sowieso behandelen?):

1. Gaat profetie dan niet altijd over de toekomst? Wat zegt Paulus in 1 Kor.14:3?
2. "Straks krijgen we ongeleide projectielen door de gemeente; mensen gaan ineens iets roepen wat van God zou zijn...!" Reageer hier eens op.
3. Zou het kunnen dat leden van jouw kring iets van deze gave hebben?
4. Kent iemand in de kring Corrie ten Boom? Heeft iemand een boekje van haar? Neem het eens mee en lees eens iets voor wat lijkt op profetie.
5. Wat weet je van God of Jezus die verschijnt in dromen? Uit je eigen leven? Of uit bijvoorbeeld de moslimwereld? Kun je het 'documenteren', bijvoorbeeld met behulp van Google?