

Op de zgn. Hulpverleningszondag stonden we, in de serie 'verbinding', stil bij de indringende en tegelijk subtiele manier waarop Paulus een collecte aanprijst, 2 Kor.8 en 9.

We zongen uit Gezang 21, Gezang 1005 NLB, EL 219, 270 en 458, Opwekking 190, 561 en 723.

Een collecte: hoe pak je dat aan! Geld los peuteren van mensen voelt altijd ongemakkelijk. En helemaal als je op gespannen voet met elkaar leeft, zoals Paulus met de Korintiërs - maar dat terzijde.

De kerk in Jeruzalem is armlastig. Dat weten we al uit het boek Handelingen. Hoe krijg je de Korintiërs zover dat ze iets gaan bijdragen? Een extra hindernis is hun (Griekse) afkeer van het aardse en lichamelijke. Ze zijn veel drukker met de geestelijke zaken: geestesgaven bijvoorbeeld waarmee je zo fijn kunt pronken. Onderling dienstbetoon is dan ver weg en zeker als het gaat om iets aards als geld.

Paulus moet dus twee problemen aanpakken: het gaat om geld voor anderen, in plaats van om iets geestelijks voor mijzelf. Dat doet hij in vijf stappen, alle even subtiel en krachtig.

Om te beginnen haalt hij de focus weg van Korinte zelf. Hij attendeert op Macedonië, waar de gemeenten (Filippi, Thessalonica, enz.) al spontaan en royaal bijgedragen hebben. Hoe kwamen zij zover?

## 1. GENADE

Genade is goedheid die je zomaar ontvangt. Gods genade brengt iets tot stand (8:1). Als je ziet wat je zomaar van God ontvangen hebt en nog ontvangt, kun je dat niet voor jezelf houden. Er was een overvloed van vreugde en daarom is hun vrijgevigheid overvloedig geweest!

## 2. OPTELSOM

De gemeenten in Macedonië zijn armlastig.  
Toch geven ze veel (8:2-3). Hoe kan dat?  
Door de gekke optelsom die hiernaast staat.

overvloed van vreugde  
diepe armoede +  
overvloed van vrijgevigheid

## 3. ZICHZELF

Het gaat bij een financiële bijdrage niet om afstandelijk iets afstaan. Je geeft letterlijk iets-van-jezelf!  
Onze God geeft ook nooit losse gaven. Het gaat om Hem zelf, de Gever! Zo ook de Macedoniërs (8:5).

## 4. OVERVLOEDIG

"Jullie zijn in alles overvloedig: in geloof, woord, kennis, inzet, liefde – wees het nu ook in deze genade." (8:7) De Korintiërs gaan prat op hun geestesgaven, maar hoe zit het met hun geestesvrucht?  
Ze hebben liefde ontvangen (van God en van Paulus), maar wat doen ze daarmee?  
Er stroomt zoveel genade de gemeente binnen. Kunnen ze aangeven waar dat blijft...?

## 5. JEZUS

"Jullie kennen de liefde van onze Heer Jezus Christus." (8:9) Hier komt Paulus met zijn laatste en grootste troef. Jullie kennen toch zoveel, Korintiërs? Dan kennen jullie vast ook de liefde waar ik het al over had.  
In het kruisoffer van Jezus komen 'geven' en 'ontvangen' op de meest ultieme manier bij elkaar.

## Gesprekspunten

1. Was er iets in deze Keek wat je raakte?
2. Hoe laat Paulus in de eerste Korinte-brief zien dat geestesgaven er niet zijn om zweverig mee te pronken, maar om heel concreet mee te dienen? Waarom staat 1 Kor.13 tussen 12 en 14 in?
3. Vergelijk 2 Kor.8:2,13 met Spreuken 11:24. Hoe werkt dat!
4. Hoe ligt voor jou de relatie tussen financiën en de kerk?
5. Er stroomt zoveel genade onze gemeente binnen. Kunnen wij zeggen waar dat blijft? Noem eens mooie en minder mooie dingen.
6. Voor wie meer wil.
  - a. Onderzoek de tweede brief eens op de relatie tussen Paulus en de Korintiërs. Waarom is die relatie gespannen? Wat zit er in de opstelling van Paulus wat je mooi vindt?
  - b. Onderzoek het boek Handelingen op de financiële situatie van de gemeente in Jeruzalem. Hoe ging die gemeente er mee om en wat zou daar eventueel van te leren zijn?