

In een serie over discipelschap een preek bij **Johannes 15:18** – discipelen van Jezus kunnen háát over zich afroepen! We zongen uit Gezang 21 en 304, Psalmen Nu 42 en 57, Opw.347, 553, 638, Opw. kids 86.

Als de wereld je haat... Haat van de wereld?  
 Het christendom is toch helemaal geaccepteerd in Nederland? Is zelfs toonaangevend geweest...  
 Zeker. Maar in veel landen begrijpen onze medegelovigen direct wat Jezus bedoelt met die haat. Zijn zij irriteranter dan wij...?

Als Jezus gaat praten over deze haat, heeft Hij eerst gehad over liefde. Over de wijnstok, groeien, vrucht dragen, Pinksteren! De kerk heeft toch een mooi verhaal?  
 "Verbaas je niet als de wereld je haat." (1 Joh.3:13) Ja, maar wij verbazen ons wel!



Strikt genomen is het Jézus die gehaat wordt. Mij hebben ze eerst gehaat, zegt Hij. Dat lijkt nog verbazingwekkender. Jezus was toch de beste mens die ooit op aarde heeft rondgelopen? Ze hebben Mij zonder reden gehaat, citeert Hij Psalm 35 en 69.

Toch noemt Hij zelf ergens anders een reden: De wereld haat Mij, omdat Ik verklaar dat wat ze doet slecht is." (Joh. 7:7). Alleen al zijn aanwezigheid maakt mensen bewust van hun slechtheid.

De 'wereld' is bij Jezus trouwens in eerste instantie: de wereld van het Jodendom. "Jullie zullen uit de synagoge gezet worden" waarschuwt Hij in 16:2. Haat is blijkbaar in de eerste plaats religieuze haat! Denk aan de haat van een fanatieke Saulus.

Is het wel waar dat alle religies op hetzelfde neerkomen? Hoe is de religieuze haat tegen Jezus dan te verklaren? Tegen welke religies loopt *Open Doors* wel niet aan?

Het is een feit dat Jezus een bom legt onder alle religiositeit. Zijn diagnose dat de mens slecht is, roept al haat op. De genezing die Hij dan aanbiedt (Ik draai er voor op...) is ronduit vernederend. Hoe liefdevol ook bedoeld.

Dat is een schokkende boodschap. Neem ons als Ankergemeente. Wij willen graag een aantrekkelijke kerk zijn, maar blijkbaar stoot het verhaal van Jezus veel mensen af. Onze samenkomsten kunnen nog zo aanstekelijk zijn, de meeste inwoners van onze stad blijven in bed liggen...

Ten slotte. Jezus biedt de wereld zijn liefde aan. Hij wordt beantwoord met haat. Moeten we nu de haat met haat beantwoorden? Al die kleinerende opmerkingen, pesterijen, tot en met martelingen – dat nemen wij toch niet! Toch klinkt ook dan: "Zo lief had God de wereld..." (Joh.3:16)

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken! Of misschien iets heel anders.

1. De kerk is de ekklesia. Ekklesia = eruit geroepen.  
De aanwezigheid van een kerk is behalve een uitnodiging toch ook altijd een aanklacht tegen de wijk waarin die kerk staat. Mee eens?
2. Wij vertellen graag hoe je bij Jezus gelukkig kunt worden, maar moeten we niet in de eerste plaats vertellen dat je bij Hem gehoorzaam moet zijn?  
Wat is voor jou het verschil tussen gelukkig en gehoorzaam?
3. Kun je een concreet voorbeeldverhaal bedenken van
  - a. religieuze haat tegen de kerk?
  - b. haat tegen jou persoonlijk omdat je naar de kerk gaat?
  - c. haat 'in jezelf' in reactie op Gods liefde...?
4. Men zegt: Boeddha, Mozes, Jezus, Mohammed - die wereldreligies komen in grote lijnen precies op hetzelfde neer. Reageer.
5. Voor wie meer wil.  
Controleer eens of het wel klopt dat Jezus in het Johannes-evangelie bij 'wereld' in eerste instantie denkt aan de wereld van de Joodse leiders.