

**Tijdens de Eeuwigheidszondag hebben we stilgestaan bij Hosea 6. Dat gaat over de Heer kennen en opstaan. We zongen Psalm 16 Nu, Gezang 75:1,3, Opwekking 477,575, 665, EL 188 en een versie van 'Bless the Lord'.**

Veel mensen ervaren hun leven als een trechter die op zijn zij ligt. Het leven loopt eruit, zeker na de pensioensgerechtigde leeftijd. Dat moment willen we uitstellen, daarom Facebooken we ons leven leuk en willen nooit saai of angstig lijken. Als we niet geloven in de eeuwigheid van God, zoeken we de grenzeloosheid op in de wijde van de trechter en bungeejumpen we naar Mars binnen onze eigen eeuwigheid.



Het Israël in de tijd van Hosea heeft het goed bij de Heer. Maar andere goden zijn ook opwindend en je moet toch uit je leven halen wat erin zit. Hosea's huwelijk met Gomer beeldt dit overspel uit. De mensen verklaren hem voor gek dat hij met zo'n vrouw trouwt. Dan verklaren jullie de Heer voor hetzelfde, profeteert hij.

Maar als het fout gaat, als Israël in het smalle deel van de trechter gezogen wordt, ervaren ze de hand van de Heer daarin. Hij heeft ons geslagen en verscheurd. En dan bidden ze of Hij de trechter in Godsnaam wil veranderen in een zandloper, met nieuw perspectief.

Het is de vraag van hoe diep het berouw van Israël komt, want de Heer vraagt wat Hij ermee moet beginnen. Hij verlangt geen offers, maar liefde. Geen religie maar relatie.

Waarschijnlijk weten de Israëlieten dat, want ze hebben het toch maar wel mooi over het 'kennen' van de Heer. Een kennis is voor een Israëliet iemand met wie je zo close bent, dat je er een kind bij kunt krijgen.

Dit kennen heeft alles te maken met het eeuwige leven. De derde dag doet Hij ons opstaan, zegt Israël.

De Heer kennen = eeuwig leven. Dat hadden ze toch maar mooi door.

Jezus bevestigt dat later als Hij bidt: "Dit is het eeuwige leven Vader, dat de mensen U kennen." (Johannes 17:3) Ook zegt Hij: "Wie luistert naar wat Ik zeg, heeft eeuwig leven. Hij is van de dood overgegaan naar het leven." En: "Wie in Mij gelooft zal nooit sterven." (Johannes 5:24 en 11:26)



Dit is de trechter in spiegelbeeld.

Als je de Heer kent, loopt je leven niet steeds meer af, maar gaat het steeds meer open!

Hoe minder ik me bezighoud met de dingen van de Heer, hoe minder ik verlang naar de toekomst. Hoe minder ik aan de Heer denk, hoe meer ik me stort in het hier en nu en hoe meer ik de toekomst associeer met aftakeling en problemen.

Omgekeerd, hoe dichterbij ik me bij de Heer weet, hoe meer ik me begeef in zijn

koninkrijk, zijn universum, hoe meer ik ga verlangen naar zijn toekomst.

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt. En tot aan die dag wil ik weten wie U bent, wil ik horen wat U zegt, wil ik leven dicht bij U. (Opwekking 665)

#### Gesprekspunten.

1. In welke trechter bevind jij je het meest? Waar merk je dat aan?
2. Wat láát jij ervoor om de Heer beter te leren kennen? (= voor welk overspel zwicht je niet)?
3. De Heer prefereert liefde boven offers. Herken jij dit vanuit de opvoeding die je genoten hebt?
4. Bespreek de uitspraken van Jezus in Johannes 5,11 en 17. Hoe speelt dit een rol in jouw leven?
5. Hoe past Hosea 4:6 in het verhaal van kennen en eeuwig leven? En wat vind je, is er veel 'kennis' in onze gemeente? Waarom wel of waarom niet?
6. Voor wie meer wil:
  - a Wat weet je van het overspel van Israël in de tijd van Hosea?
  - b Wat zou Israël precies bedoeld hebben met twee dagen dood en de derde dag opstaan (6:2)?
  - c Zoek alle Hoseateksten op waarin het gaat over kennen en weten. Nog opvallende dingen?
  - d Wat weet je van de Glossy 'Dood' van Katja Schuurman? Wat vind je ervan?