

Zeggen dat het Goede slecht is. Een preek bij het begin van Genesis 3.

“Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad.” Zo had God de Heer het gezegd.

Wat maakt de slang daarvan: “Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?”

En wat maakt Eva ervan: “We mogen van de vruchten van alle bomen eten, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden daarvan te eten of die zelfs maar aan te raken.”

Let op die verschuiving. Van God mocht je van alle bomen eten. Volgens Eva mocht je van één boom niet eten of die zelfs maar aanraken. Volgens de slang mocht je van geen enkele boom eten. De nadruk komt te liggen op wat wij niet mogen.

Tot je schrik bedenk je dat die nadruk nog steeds vaak gelegd wordt in de kerk.

Gods Thora is onderwijs. Hoe vertalen wij het? Met ‘wet’! In veel kerken is een grote fascinatie voor de wet. Van de Tien Wóórdén maken wij Tien Gebóóden (en in onze gedachten Tien Vêrboden) en daar moeten we iedere week mee beginnen. Er ontstaat een sfeer van angst en van oordeel.

Het liefst wil de slang dat je God niet meer durft te vertrouwen. Had Hij nu wel echt het beste met ons voor? En dat je elkaar gaat beschuldigen. Want gelukkig is er altijd wel iemand die nog meer fout doet dan ik.

Waar is de slang op uit? Wil hij ons laten geloven dat je bij hem beter af bent dan bij God? Ja, dat wil hij. Maar het is nog erger. Hij wil ons laten geloven dat je bij God slechter af bent dan bij hem... Dat het Goede slecht is! God wordt de Boeman, de grote Misleider!

De slang wil dat wij gaan denken: Dat Woord van God, wat staan daar eigenlijk een gekke dingen in! Bidden, en vooral zingen, daar ben ik veel te nuchter voor!

Jezus, denkt zeker dat Hij de Zoon van God is!

Het mooiste kun je alleen maar kapot maken, als je eerst gaat geloven dat het het aller lelijkste is.

De slang heeft gezegd dat je ogen opengaan. Adam en Eva doen hun ogen open en ze schrikken zich kapot. Hun naaktheid wordt ineens een groot probleem.

Tegenover dit duivelse geweld staat onze royale God. Van alle bomen mag je eten. Als je gaat bidden en zingen, voel je in je hart dat de dingen op hun plaats vallen. Als je aan het avondmaal gaat, kom je thuis. Als je de warmte van vriendschap leert kennen, kom je terug in Genesis 2. Als je liefde gaat ervaren in een intieme relatie, en seksualiteit, dank je daar God op je blote knieën voor. Als je de Tien Woorden leest, haal je opgelucht adem omdat je ineens heel veel niet meer hóeft. Als je een zoveelste preek hoort over Gods liefde, ga je steeds meer geloven dat die liefde álles onmaskert wat geen liefde is...

Als je Gods liefdevolle stem hoort, gaan je ogen open voor de schoonheid van zijn schepping, voor de tranen van de mensen, voor de Heer die ik dien.

Gesprekspunten.

1. Een liefdevolle Vader of een Boeman. Iemand die ons alles gunt of iemand die kijkt wat wij fout doen. Of ergens daar tussenin. Waar zit God voor jou?
2. Vind je dat er bij ons in de kerk te veel of te weinig nadruk wordt gelegd op wat niet mag?
3. Lees nog eens Genesis 3:7,8,10. Zie je waarin vers 10 verschilt van vers 7-8? Wat gebeurt hier?
4. Veel dingen zijn mooi bedoeld, maar lelijk gemaakt: Bijbel, Thora, bidden, zingen, vriendschappen, intimiteit. Bij welke heb je zelf twijfels of ze wel zo mooi zijn?