

In de serie bij Kolossenzen stonden we stil bij het weggefallen onderscheid tussen Griek en Jood, barbaar en Scyth (3:11). Jezus wist het onderscheid uit tussen naaste en vijand (Mat.5:43-44).

We zongen Psalmen voor Nu 133, Gezang 62, Opwekking 638,670,705,764, Opwekking kids 70, EL 219

Hank Heijn, meisjesnaam Engel, weduwe van Gerrit-Jan Heijn, verzoende zich met de ontvoerder en moordenaar van haar man. "Werkelijke vergeving is dat je een ander mens vanuit je hart alle goeds toewenst."

Ongelofelijk! Deze vrouw is een engelachtige uitzondering. Anders zou ze niet zo in het nieuws zijn gekomen. Maar - als je gelovig bent, dan wil je toch sowieso iets uitzonderlijks doen, meer dan het gewone? (Mat.5:47)

Van nature zijn wij wraakzuchtig. We vertalen bijbelse geboden ook in die richting.

Oog om oog – daarvan maken wij dat je iemand mag terugslaan, terwijl Mozes de wraakzucht juist wilde be-teugelen door te zeggen: hooguit één oog voor één oog, en wel bij de rechter.

Heb je naaste lief – daarvan maken wij: dus mag je je vijand haten.

In het OT lijkt het er soms ook op dat je je vijand mag, zelfs moet haten.

Toch geeft Mozes geboden waaruit het tegendeel blijkt. Ook bij hem is de broeder al inwisselbaar met de vijand (vergelijk Deut.22:4 met Ex.23:5 – het Hebreeuws heeft het hier over broeder resp. vijand).

Jezus zegt: Heb je vijand lief. Hij vraagt dus of je hem precies hetzelfde wilt behandelen als je naaste en daarmee máákt Hij van de vijand de naaste.

Je hebt de neiging alles wat anders is buiten te sluiten (zie Keek over filoxenia). Voor een Jood is iedere niet-Jood een Griek. Voor een Griek is iedere niet-Griek een barbaar, enzovoorts (Kol.3:11).

Maar Christus wil alles in allen zijn. We zagen dat al in Kol.1.

Jezus zegt dat op zijn eigen manier: mijn Vader laat de zon schijnen over goede en slechte mensen.

Jezus maakt mensen tot elkaars NAASTEN.

Zie dat maar heel concreet: de naaste is degene die naast je woont, leeft, werkt. Je naaste is je gelijke.

Je naaste liefhebben is daarom niet: hem of haar bemoederen. Dan wordt de naaste de *onderste*. Je bent elkaars gelijke en je betekent over en weer iets voor elkaar.

Jezus wil dat wij MEDEMENSEN van elkaar zijn.

Tijdens de Eerste wereldoorlog hebben Engelse en Duitse soldaten met elkaar gegeten en gevoetbald en kerstliederen gezongen. Vijanden bleken naasten te zijn. Medemensen met angst, heimwee, een gezin – net als jijzelf!



### Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.

1. Welke betekenis had het woord 'naaste' altijd voor jou? Reageer zo concreet mogelijk.
2. Wie herinnert zich een voorval waarin hij of zij een vijandig medemens met liefde bejegende? Hoe ging dat?
3. Welke merkwaardige verdieping geeft Jezus aan het woord 'naaste' in Lukas 10:36?
4. Wat kan ik geven aan én vragen van mijn naaste die een Syrische vluchteling is?
5. Hoe helpt God mij om ook mijn vijandige naaste lief te hebben?
6. Voor wie meer wil.
  - a. Zoek eens naar teksten waarin het woord 'naaste' in het meervoud staat. Welke conclusie trek je?
  - b. Wat doet het met jouw 'godsbeeld' dat onze Vader het laat regenen over goede en slechte mensen?
  - c. Wat doet het met jouw 'godsbeeld' dat Christus alles in allen wil zijn?
  - d. Je vijand haten of liefhebben – welk beeld geeft het OT?