

Op Bevrijdingsdag 2019 baden we de bede 'Verlos ons van de boze' en lazen we uit Johannes 8:30-36.

Tijdens de Alpha passeert een avond over de boze. Enkele deelnemers geven aan dat ze het niet prettig vinden om te denken aan de tegenstander en in termen van strijd. God maakt me blij, zeggen ze, maar dit niet. Hun intuïtie is eigenlijk verrassend zuiver. In de Bijbel wordt niet vaak en niet uitvoerig aandacht geschonken aan de duivel. We kunnen ons beter richten op God en het goede.

Toch is het belangrijk dat we ons wel bewust zijn van de boze. "We kennen zijn plannen maar al te goed", schrijft Paulus (2 Kor.2:11). Zowel teveel als te weinig aandacht voor de boze kan verkeerd zijn.

Wat zijn dan zijn plannen? "De duivel is vanaf het begin een moordenaar geweest. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen" (Johannes 8:44).

En inderdaad is dat het allereerste wat we van de boze zien: "Is het waar dat God heeft gezegd dat jullie van geen enkele boom mogen eten?" God in een kwaad daglicht stellen... Adam en Eva gaan de fout in, niet omdat ze zondigen tegen één van de tien geboden, maar omdat ze gehoor geven aan de leugen.

Waarom doen ze dat? Omdat de beloning zo begeerlijk is! De vrucht. Als God zijn. *Schijnvrijheid!*

Sindsdien wordt de mens geprikkeld door een zelfdestructieve nieuwsgierigheid. Iets is even heel mooi of lekker en daarna laat het je doodongelukkig achter. 'Misleidende begeerten'! (Efeziërs 4)

Wie zich bewust is van deze verzoeken, gaat roepen: "Papa, verlos ons van de boze!"

En wat doet Papa om ons te helpen?

Eigenlijk is het beschamend eenvoudig: Hij biedt ons de waarheid aan... "De waarheid zal je bevrijden."

"Wanneer de Zoon je vrij zal maken, zul je echt vrij zijn." (8:32,36)

Er bestaat onechte vrijheid, schijnvrijheid. De Joden zeggen tegen Jezus dat ze kinderen van Abraham zijn en dus vrij. Dat is een groot misverstand. Op zich is het mooi dat ze bij vrijheid aan méér denken dan aan nationale vrijheid (de Romeinen bezetten op dat moment hun land). Maar ook als kind van Abraham kun je schijnvrij zijn. Ook in de kerkelijke wereld houden we veel schijnzekerheden overeind.

Bij God is waarheid: betrouwbaarheid. Dat je waarmaakt wat je belooft. Hebreeuws: *'emet*, vastheid.

Grieks: *aletheia*, onverborgenheid.

Waar Jezus komt, komen verborgen dingen tevoorschijn. Pijnlijk. Maar zo nodig en zo genezend!

Hij bevrijdt ons door ons in het licht te brengen. Daarmee zet Hij niet óns te kijk, maar de boze.

God heeft de machten en krachten openlijk te kijk gezet en in Christus over hen getriomfeerd, Kol.2:15.

Martin Luther King heeft gezegd: Om de rassenhaat het scherpst aan het licht te brengen, moeten wij ons zo kwetsbaar mogelijk opstellen." Iedereen ging inzien hoe afschuwelijk het was, dat aftuigen van zwarten!

Jezus was het voorbeeld. Hij liet zich arresteren, vals aanklagen, slaan, spugen, kruisigen. Wat deed Hij terug? Zwijgen. En bidden voor de zondaren. Het kruis werd een grote afgang voor de leugen!

Maar de ontmaskering kwam al eerder, door alles wat Jezus zei en deed. Let erop dat de mensen in Hem gaan geloven door wat Hij zégt (Johannes 8:30). Met zijn genezende woorden helpt Hij ons om zuiver te denken en te voelen.

Maak vooraf een keus uit de onderstaande gesprekspunten. Welke wil je sowieso behandeld hebben?

1. Was er iets nieuw voor je in deze preek?
2. *Kaarten op Tafel*. Pak een kaart die voor jou te maken heeft met 'Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.' Waarom deze kaart?
3. Soms kan het heel eng zijn om met iets in het licht te komen. Kan het inzicht ons helpen dat niet wijzelf te kijk worden gezet, maar het kwaad dat ons beheerst?
4. Maak samen een lijst met zoveel mogelijk leugens, schijnvrijheden, waardoor wij ons laten inpakken. Vergeet niet je gevoelsleven en je gedachtenwereld.
5. Zet nu tegenover elk van die leugens de waarheid die ons zal bevrijden, in de vorm van een gebed. Lees dit gebed samen voor.
6. Voor wie meer wil.
 - a. Onderzoek teksten waarin sprake is van 'emet, of van aletheia.
 - b. Lees met elkaar Efeziërs 6:10-20. Welk woord of welk vers raakt jou het meest?