



Een vluchteling landt in Europa. Een meisje wordt te bedelen gezet. De profeet Micha stelt het onrecht aan de kaak. Hij weet persoonlijk wat het is om bij de minderen te horen. Hij komt uit het gehucht Moreset, een buurdorp van Betlehem. Hopeloos kleine vlekken tegenover de stad. Plattelandsvrouwen worden uit hun huisjes verjaagd en kinderen ongelukkig gemaakt (3:9). Maar dan ineens klinkt er: *“En jij, Betlehem in Efrata. Te klein om tot Juda’s geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen”* (5:1).

Grofweg is de profetie ingedeeld volgens de principes van de rechtspraak:

hoofdstuk 1-3: aanklacht

hoofdstuk 4-5: vrijspraak

hoofdstuk 6-7: vonnis

Die vrijspraak komt er heel merkwaardig tussendoor. Dat zegt iets over Gods onnavolgbare karakter.

Maar er komt dus ook wel degelijke een vonnis. Jeremia komt daar honderd jaar later op terug (Jer.26:18).

De aangeklaagden schieten in de verdediging. Ze proberen tot een schikking te komen.

Jullie vragen: ‘Wat kunnen we de Heer geven? Zullen we offers aan hem brengen? Zullen we onze beste kalveren aan hem offeren? Zou hij tevreden zijn met duizend rammen? Of met tienduizend liter olijfolie? Of moeten we ons oudste kind aan hem geven voor alles wat we verkeerd hebben gedaan?’ (6:6-7).

Wat zou de Heer nou willen zien in plaats van onrecht...? Duizenden offers? Slechts drie dingen: *Je wéét wat Hij van je wil: niet anders dan recht doen, trouw liefhebben, nederig wandelen met je God* (6:8).

Tegenover onrecht staat natuurlijk gewoon récht! Waar mensen hun God uit het oog verliezen, daar verheft de ene mens zich boven de ander in discriminatie en uitbuiting. Eén staat boven allen: je goede God.

Micha heeft groot nieuws voor kleine mensen. Hij ontwapent de sterken.

Dat is het vonnis maar tegelijk de vrijspraak – overigens woordelijk ook zo te vinden bij Micha’s tijdgenoot, de stadse Jesaja uit Jeruzalem:

Dan komen alle volken bij elkaar op de berg Sion. Daar zal God als een rechter tegen ze spreken. Hij zal machtige volken uit verre landen leren wat goed en slecht is. Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en ze zullen er gereedschap van maken. Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer weten wat oorlog is. Dan hoeft niemand meer bang te zijn. Iedereen kan rustig in zijn eigen wijngaard zitten, en onder zijn eigen vijgenboom. Dat heeft de machtige Heer besloten (4:1-4, vgl. Jesaja 2).

1. Even een rondje maken: word jij door de Heer bij monde van Micha ontmoedigd of juist gemotiveerd?
2. Waar zit jij als rijke westerling: in de beklagdenbank of bij de verdediging van de behoeftige?
3. Hoe kan Jezus jou motiveren om klein te beginnen en grote dingen te doen? Hoe wordt dat concreet?
4. “De tragedie van miljoenen weeskinderen wordt overstemd door honderdduizenden kerken met hun aanbiddingsliederen...” Leg deze uitspraak naast Micha 6:6-7.
5. Wat zegt het jou dat Micha het 700 jaar voor de geboorte van Jezus over Betlehem heeft? Of dat Jeremia het 100 jaar na dato over Micha’s profetie heeft?
6. Voor wie meer wil:
 - a. Kijk eens in het evangelie van Lukas hoe vaak het daar gaat over rijk en arm.
 - b. Verzamel op internet informatie over Haïti, of Malawi, en deel dat met elkaar.