

## In een voor-jullie-uitgelegd dienst keken we bij het thema 'twijfel' naar Thomas – Johannes 20

Thomas de apostel zou begraven liggen in Madras, India. De Tsjechische priester-schrijver Tomáš Halík heeft het graf bezocht. En aansluitend een weeshuis in de buurt. Jongetjes met gezwollen buiken, zwarte huiden en roze handjes, kijken hem aan met holle ogen. Op zo'n moment zouden toch veel gelovigen ernstige twijfels krijgen. Halík schrijft dat hij op zulke momenten juist des te meer verlangt naar de Heer.

Thomas de apostel is er niet bij als de opgestane Heer verschijnt. In het verhaal komen drie dingen naar voren die ons kunnen helpen bij ons nadenken over twijfel.

1. de kring om Jezus
2. Jezus zelf
3. de wonden van Jezus

Bij 1. De kring om Jezus heen is van levensbelang.

Eén van de twaalf (20:24). Zo begint het verhaal nadrukkelijk. Thomas is kritisch, cynisch, maar als je je dan terugtrekt uit de kring, word je door niemand meer gecorrigeerd.

Het begint met twijfels en vragen. Dan sla je de kerk maar eens over. Daardoor worden de vragen sterker. Uiteindelijk kom je helemaal niet meer in de kerk. Solo geloven is moeilijk: buiten het lichaam van de Heer.

Bij 2. Alles draait om Jezus.

Zodra Jezus buiten beeld raakt, zodra geloven draait om theoretische vragen, gaat het mis. Waarom? Omdat het in relaties altijd mis gaat als je de ander uit het oog verliest. Als je verliefdheid (van jezelf of van de ander) gaat toetsen op het moment dat de ander niet in je buurt is, slaat de twijfel toe. Losse thema's en stellige standpunten gaan niemand redden van de twijfel, alleen Jezus kan dat. Thomas wil Jezus zien. Als dat je verlangen is, en Hij verschijnt, dan kun je alleen nog maar stamelen of roepen: "Mijn Heer en mijn God!"

Bij 3. Raak daarbij de wonden van Jezus aan.

Maar dat weeshuis in Madras dan? Het is opvallend dat Thomas de wonden van Jezus wil zien. Waarom heeft Hij überhaupt nog wonden...! Het opstandingslichaam is toch volmaakt?

Kan het zijn dat de wonden van Jezus te maken hebben met de wonden van deze wereld? Ik had honger en jullie gaven Mij te eten enzovoorts (Mat.25). Dat?

In de kerk kunnen wij geen opstanding vieren alsof er in de wereld geen wonden meer zijn.

Raak de wonden aan. Loop er niet voor weg. Jullie kwamen naar Mij toe, zegt Jezus in Mat.25.

Ten slotte, wat is Jezus genadig voor Thomas. Voordat Thomas nog maar iets gezegd heeft, zegent Jezus hem al met zijn vrede. Mooi!

En verder, bij de hemelvaart van Jezus bewijzen de leerlingen hem eer, maar sommigen twijfelen (Mat.28).

Wat doet Jezus? Hij stuurt deze mannen de wereld in. Ook de twijfelaars. Ga maar vertellen wat er gebeurd is, wat je gezien hebt. En je zult zien, de belofte wordt waar: Ik ben met jullie alle dagen! (Mat.28)

Maak vooraf een keus uit de onderstaande gesprekspunten. Welke wil je sowieso behandeld hebben?

1. Lees samen nog eens Johannes 20:24-29. Wat valt jou het meest op?
2. Als jij twijfelt, bij wat heb je dan het meest moeite?
  - bij de kring om Jezus heen
  - bij Jezus zelf
  - bij de wonden van Jezus
  - bij iets anders
3. Raak de wonden aan. Hoe kun jij dat in jouw leven concreet maken?
4. Voor wie meer wil.
  - a. Thomas betekent tweeling. Welke tweeling kun je in hem ontdekken?
  - b. Juist in India, waar zoveel geleden wordt, ontstaan de wereldgodsdiensten. Onderzoek eens hoe zij omgaan met het lijden (de wonden) in de wereld.