

In aansluiting op de preken bij Rom.5 en 6 stonden we stil bij het slot van Rom.13 – tegen Gods lamp lopen.

We zongen Opwekking 546, 599, 623, 723 en EL 300, 447. We luisterden naar twee liederen van Sela:

<http://www.youtube.com/watch?v=zZCQUBo-AJk&list=RDysVvMPkPyiY> en <http://www.sela.nl/liederen/75/gebed-om-vergeving.html>

Aurelius Augustinus (354 na Christus) kan goed leren, maar moet op zijn zestiende van school omdat het geld op is. Met zijn scherpe verstand heeft hij kritiek op de kerk en de bijbel.

Als hangjongere van 16 raakt hij opgewonden bij de feesten ter ere van Cybele, Aphrodite, de godin van de beauty en de seksualiteit, die uitlopen in orgiastische taferelen.

Seksualiteit wordt een obsessie voor hem. Op zijn achttiende is hij vader. Wel neemt hij de bijbel serieuzer, maar hij bidt: "God, geef mij kuisheid, maar nu nog niet!" Hij vindt het heerlijk en walgelijk tegelijk.

Op zijn 32<sup>e</sup> hoort hij een kind roepen: "Neem en lees!" Hij slaat zijn bijbel op bij Rom.13...



Een leven met zo weinig mogelijk pijn en zo veel mogelijk genot – we hebben allemaal aanleg tot verslaving...

Paulus noemt in Rom.13 drie verslavingscategorieën:

- drank
- seksualiteit
- boosheid (geeft een kick en werkt verdovend: je voelt je pijn niet)

Wat zet Paulus in tegen deze verkeerde neigingen?

- a. De tien geboden – maar dan wel omgedraaid, Rom13:9. Dus: 'je zult niet echtbreken' wordt: 'je zult liefhebben'. Het negatieve wordt genegeerd. Dat werkt motiverend in plaats van remmend.
- b. Het negatieve is dood, had Paulus al gezegd in Rom.6. Wij zijn dood voor de zonde en daarom geen slaven meer van de zonde. Dat betekent dat we er niet meer naar hoeven te luisteren. (zie Keek 16.02.14)
- c. Om toe te geven dat je naar het negatieve neigt, is het nodig dat je in Gods licht durft te komen. Wakker worden, het is bijna dag, laten we in het licht wandelen (Rom.13:11,12,13).
- d. In het licht zie je jezelf, maar vooral God en ook je naaste. In het licht kun je liefhebben. In het donker zoek je naar de prikkeling van je eigen ego.
- e. Baden in Gods licht is feitelijk hetzelfde als: je omkleden met Jezus Christus. Je kunt zo doordrongen raken van zijn liefde dat het lijkt alsof je zelf gaat liefhebben – en zo werkt het ook. Met zijn licht om je heen vraag je je af waarom je nog moeilijk zou doen in het donker.

**Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.**

1. Augustinus las boeken over levens van heiligen. Wie heeft weleens een indrukwekkende biografie van een heilige gelezen?
2. Paulus zet boosheid in het rijtje van andere verslavingen. Wat vind je daar eigenlijk van?
3. Waarom zou je niet zo weinig mogelijk pijn mogen voelen...!
4. Welke vorm van verslaving vind je het meest bedreigend voor onze jeugd?  
Staan zij bloot aan andere verleidingen dan de ouderen?  
Is er een manier waarop wij hen kunnen wapenen?
5. Wat vind je van het volgende gebed: "God, is er iets in mijn leven dat U graag anders zou willen zien?"
6. Hoe kun je voor jezelf concreet maken dat je in het licht bent?
7. Wat zou je voor elkaar kunnen betekenen in de sfeer van buddy, verbondspartner, coach?
8. Voor wie meer wil.
  - a. Vergelijk de drie categorieën in Rom13 eens met de werken van het vlees in Galaten 5.
  - b. Je omkleden met Jezus Christus – waar noemt Paulus dat nog meer? In welk verband?
  - c. Als wij dood zijn voor de zonde (Rom.6), waarom moet Paulus ons dan nog zo aansporen?