

Fotograferen

Vanuit team basiszorg is het idee ontstaan om een aantal activiteiten op te starten. Het doel is om op deze manier meer gemeenteleden te leren kennen en de onderlinge contacten op een laagdrempelige manier te bevorderen.

Dit kan natuurlijk op verschillende manieren.

Zo lijkt het ons leuk om met gemeenteleden die interesse hebben in fotografie, bij elkaar te komen en ideeën m.b.t. deze hobby te ontwikkelen.

Je hoeft natuurlijk niet perse een top-fotograaf te zijn! Uiteraard moet je wel plezier hebben in het maken van foto's.

De frequentie van het samen fotograferen en/of bij elkaar komen zal ca. om de 3 maanden zijn.

Heb je interesse? De kick-off is op maandagavond 23 september a.s. om 20.00 uur op de Praagsingel 99 in IJsselstein.

